

Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck" VZW

MEDEDELINGENBLAD

Afgiftekantoor : Wommelgem
P608269

Ledenblad: augustus-september 2024 - nummer: 412
Tweemaandelijks tijdschrift, verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober, 1 december
ISSN=0777-804X

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Smits- Schaarbosstraat 10 – 2160 Wommelgem – tel.: 03 354 40 72
e-mail: eduard.smits@skynet.be - "W.H.K. De Kaeck www.dekaeck.be - Bankrekening (IBAN) : BE12 9799 5205 4092

TE NOTEREN:

- 01 september : Heemfeesten 11u – zie verder in dit Blad.**
- 8-14-22-29 september: Tentoonstelling Huisraad Doc. Centrum – Open van 14 tot 18u**
- 29 september: Sluiting tentoonstelling met een Breugeliaans tintje. Zie verder in dit blad.**
- 12 november : Nacht van de Geschiedenis – zie verder in dit blad**
- 23 november : Teerfeest. Meer info in mededelingen Oktober.**

SCHENKINGEN

* Koen Mortelmans schonk ons de boeken "Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen" - deel 1 (XV-XVIII eeuw) en deel 2 (XIV-XIX eeuw) en "Prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant" deel 3 (XVI -XIX eeuw) en deel 4 (XIII-XIX eeuw). Auteur: Prof. dr. C. Verlinden en medewerkers.

* Eddy Hermans schonk ons twee ingekaderde foto's van Ternesse (Eén van Ternesse FC en één van Ternesse VV).

* Herman Meeus bezorgde een aantal boeken die dienstig waren bij het schrijven van het boek "Heer/vrouw van Wommelgem" en die nu in de bibliotheek ter beschikking zijn. Het gaat om :
Geenen Karel - Kunstglasramen in de Sint Gummaruskerk te Lier; Van Engen en M. Heijmans-van Bruggen – Zeven eeuwen Heusdenaren; van Krugten Duco – Vorstelijke schilderijenverzameling van Anholt; Vliegthart Adriaan – Bildersammlung der Fürsten zu Salm; Parenteel van A

WAT VOORBIJ IS...

200^{ste} Eerste vrijdagwandeling

Mede-voorzitter Francis Pauwels van Davidsfonds Wommelgem-Borsbeek was Herman Meeus zo erkentelijk dat hij de 200^{ste} wandeling vorm gaf, en daarom besloot Francis in Deurne naar de vliegschool te gaan en met het rode vliegtuig dat eertijds toebehoorde aan Luitenant Kolonel Paul steeg hij op, terwijl Herman Meeus kon genieten van het landschap.

Meteen was de samenwerking tussen Davidsfonds en Heemkundige Kring voor altijd in de lucht gebeiteld.



Op de foto ziet u Francis die de laatste instructies krijgt van de meteo boven Wommelgem, Herman zit achteraan en is heel gerust in het kunst- en vliegwerk van Francis.

Echtgenote Herlinde verkoos met de voeten op de grond te blijven staan, echtgenote Nicole deed inspiratie op voor een latere ballonvaart.

(Uit Aviation Magazine 20 juni 2024 van onze reporter ter plaats H. Plasmans)

Sint Jansfeesten

De hitte vorig jaar lag nog vers in het geheugen en om ons product "koffie" te verkopen hoopten we op wat minder warm weer. We hadden geluk: de weergoden waren ons gunstig gezind en onze koffiekraam had enige aantrek. Brigitte had daarbij nog gezorgd voor

een stevig aanbod aan “speciale koffies” en die gingen vlot van de hand. Ook het assortiment “vlaaien” vond zijn weg naar de bezoekers aan de Sint Jansfeesten.



Een bijzondere dank aan alle medewerkers(sters) en leden van de KH De Verbroedering (zij hielpen ons bij de opbouw en afbraak van de tent). We hopen ook volgend jaar op jullie te kunnen rekenen en een dik proficiat voor Britt Spelters en Rita De Hert voor de inrichting van de kraam en het samenstellen van het aanbod.



Dagfietstocht

Zou 't regenen? Een bange vraag, die we ons stelden, als we ons huis verlieten richting Kerkplaats. Toch maar onze “regenpakken” meegenomen. Je weet maar nooit. Maar gelukkig... de hemelsluizen bleven toe en we betrokken stipt om 9 uur. In Schoten aan het Kempische kanaal sloten nog twee leden aan en dan ging het richting Streekmuseum in Brecht. Eerst een heel eind langs het Kempisch Kanaal, op de “vliegende wielertoeristen” na, een rustgevende trip.



We verlieten het kanaal en aan de drukke provincieweg tussen Brecht en Schoten stopten we zowaar aan een koffiehuisje “chez Nanoe” waar een koffie heerlijk smaakte. Dan verder langs het Anti Tankanaal (wat een prachtige omgeving) en de Mikse baan (al even groen), de brug over de autostrade over om zo Brecht te bereiken. Daar voegden zich nog twee leden (die met de auto waren) bij de groep om samen een heerlijk middagmaal te verorberen in restaurant “De schandpaal”.



Na de maaltijd het hoogtepunt van onze trip: het bezoek aan het nieuwe museum in Brecht. Reeds bij de eerste stappen in het museum werd je gewaar dat dit niet zomaar een “heemkundig museum” was. Verre van zelfs : modern ingericht met de focus op enkele bijzondere mensen en of gebeurtenissen te Brecht. We staken er heel wat Ideeën op voor de herinrichting van ons museum.

Na het bezoek de terugtocht naar Wommelgem die verliep terug langs het kanaal en de anti tankgracht. Een geplande stop aan het vernielde Fort in Schilde viel in het water, alle plaatsen waren er bezet en we reden dan maar door tot in Oelegem om onze dorst te lessen. Nadien bereikten we met een kleine omweg (en weer

door 't groen) Wommelgem. Dank aan Paula en Etienne voor deze schitterende fietstocht. We hebben er van genoten.



KOMENDE ACTIVITEITEN

Heemfeesten – 1 september

Op 1 september verwachten we al onze leden, sympathisanten, kortom iedereen (!) in “den hof” van ons documentatiecentrum voor onze jaarlijkse heemfeesten. De “poort” is open vanaf 12 uur. Vanaf dat uur kun je genieten van onze traditionele koude schotels waarvoor je vanaf heden kunt inschrijven. Hieronder het aanbod:

- grote visschotel : 25,€, kleine visschotel : 17 €

- grote vleeschotel: 20 € en kleine vleeschotel : 13€

Men kan inschrijven door het vereiste bedrag te storten op rekening BE12 9799 5205 4092 met vermelding van de gewenste schotels. In de loop van de namiddag kun je deelnemen aan de al even traditionele volksspelen.

Septembertentoonstelling

Ter gelegenheid van de “erfgoeddagen” werd er een tentoonstelling opgezet in het documentatiecentrum onder de noemer “huisraad”. Het bestuur besloot de tentoonstelling (met enkele kleine aanpassingen) te behouden voor onze jaarlijkse september tentoonstelling.

De tentoonstelling zal toegankelijk zijn op 1 september (van 12u tot 18u) en op 8, 14 en 22 september tussen 14 en 18 uur. De laatste openingsdag is 29 september eveneens van 14 tot 18 uur. En we maken er, zoals verleden jaar, een spetterende sluitingsdag van..... Ditmaal gaan we de breugeliaanse toer op en kun je een “Beuling met appelmoes” of “Frikadellen met kriekjes” komen smullen. Kostprijs 12 Euro. Bier en andere dranken zijn afzonderlijk te betalen. Een “aperitiefje” kan ook tegen de schappelijke prijs van 6 Euro. Inschrijven met vermelding van uw keuze (beuling of krieken) door op rekening BE12 9799 5205 4092 ten

laatste op 20 september. We hopen op een “onverwacht grote” toeloop!!

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Verspreid over Vlaanderen en Brussel organiseren tal van Davidsfonds-afdelingen tijdens de week van 11 tot 17 november de boeiendste geschiedenis-activiteiten.

Dinsdag 12 november - De geschiedenis van Burchthoeve Withof en de wereld van Louis Plasmans.

Herman Plasmans zal een boeiende voordracht geven over “De geschiedenis van Burchthoeve Withof”

Hij zal ons meenemen op een fascinerende reis door de geschiedenis van de Burchthoeve, die al in de 13de eeuw een belangrijke rol speelde in onze regio. Deze lezing biedt ook een uitgebreid overzicht van andere historische gebouwen en plekken in Wommelgem, zoals de Sint Janskapel, de Uilenbaan en Estaminet De Eénhoorn. Deze locaties zijn niet alleen historisch waardevol, maar ook een essentieel onderdeel van het culturele erfgoed van onze gemeenschap.



Herman zal ook de grens oversteken waar het Schijn fungeert als scheidslijn. In de Stokerijstraat staat het geboortehuis van zijn vader, in de schaduw van het voormalige stokerij van Meeùs, ooit een van de grootste jeneverstokerijen van West-Europa.

Dit alles maakt de lezing tot een rijke en veelzijdige verkenning van onze lokale geschiedenis. Deze middag belooft een inspirerende en leerzame ervaring te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Wommelgem en Wijnegem.

Om het geheel echt heel speciaal te maken, vindt deze voordracht plaats in de Burchthoeve Withof zelf waar we zullen genieten van een stuk cake met koffie of thee.

Praktisch:

Wanneer : op dinsdag 12 november om 14 uur.

Waar : Burchthoeve 't Withof, Oelegemsteenweg 12 te Wommelgem. Ruime parkeergelegenheid.

Deelname : standaardprijs 20 euro.

Leden Davidsfonds en HK De Kaeck 17 euro. Cake met koffie/thee inbegrepen.

Inschrijven bij een van de contactpersonen van Davidsfonds Wommelgem-Borsbeek (zie verder) en betaling via overschrijving naar bankrekening BE05 7331 4219 6875

Belangrijk:

De voordracht gaat door in Restaurant Withof. Als je zeker bent dat je komt, schrijf dan vandaag nog in. Uiteraard heb je tot een goede week op voorhand tijd om je in te schrijven, maar je zult wel begrijpen dat het restaurant lang op voorhand de nodige schikkingen moet treffen.

Inschrijven liefst voor 12 oktober maar, uiterlijk op 3 november.

Inschrijven

Lies Smits, T. 0473 344882 - smits.lies@skynet.be

Francis Pauwels, T. 0485 622584

[.francis.pauwels@skynet.be](mailto:francis.pauwels@skynet.be)

VOORDRACHT OP ZOEK NAAR OORLOGSLACHTOFFERS WOII

Een van de eerste hindernissen die velen bij hun onderzoek naar hun voorouders tegenkomen, is de Tweede Wereldoorlog.

Waren de voorouders betrokken bij de oorlog, het verzet of de collaboratie? Gingen ze op de vlucht? Hadden ze te maken met vernielingen of bombardementen? Werden ze verplicht om naar Zuid-Frankrijk te vertrekken in mei 1940 of gingen ze vrijwillig of opgeëist in Duitsland werken? Of gingen ze nog naar school? Kwamen ze in een gevangenis of concentratiekamp terecht? Namen ze deel aan het openbare leven of probeerden ze stilletjes te overleven? Kregen ze na de oorlog te maken met de repressie, of zochten ze via verschillende statuten erkenning als lid van het verzet of als slachtoffer?

Voor de periode van de Tweede Wereldoorlog bestaan er heel wat bronnen. Alleen is het niet altijd gemakkelijk om ze terug te vinden, te raadplegen en te gebruiken. In deze cursus gaan we op zoek naar de verschillende bronnen en archieven: welke bronnen bestaan er, waar kan je ze vinden en hoe moet je ze interpreteren?

Lesgever is **Frank Seberechts**. Hij is verbonden aan het FelixArchief, waar hij werkt aan het wetenschappelijk onderzoek voor het Namenmonument/Namenproject van Stad Antwerpen.

Op vrijdag 25 oktober 2024 om 13u30-16u00. Inschrijving gratis. Gaat door in het Felix Archief.

Inschrijven via :

www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=form_inschrijven&c=slachtoffers

[Familiekunde Vlaanderen Regio Antwerpen \(familiekunderegioantwerpen.be\)](http://familiekunderegioantwerpen.be)



Jonge mannen uit onder andere Wommelgem en Borsbeek op de vlucht in Frankrijk. De tweede van rechts is Louis Meeus.

Rechtzetting:

Eugeen Vaneynde wees ons op een foutje in onze vorige mededelingen. Het is niet Maria Stoffels die een schenking overmaakte aan onze kring maar Maria Soffers. Onze verontschuldiging voor deze naamswisseling.

STAAT HIJ NOG NIET IN UW BOEKENKAST? DAN IS HET NU HET MOMENT! Er zijn nog 15 exemplaren van het schitterende werk "Heer/Vrouwe van Wommelgem" beschikbaar. Het rijk geïllustreerde boek geeft een overzicht van de personen die het eeuwen lang, in Wommelgem, voor het zeggen hadden. Een echte openbaring!

Het boek kost 25 Euro en is te bestellen bij H. Meus (De Reet 5, 2160 Wommelgem – tel/ 03/353.20.13 – e-mail: opslagmeus@gmail.com).

DOE HET NU WANT OP IS OP!

Werkten mee aan dit nummer : Bestuursorgaan, Herman Meeus, Gemma Sysmans