

Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck" VZW

MEDEDELINGENBLAD

Afgiftekantoor : Wommelgem
P608269

Ledenblad: April-Mei 2024: nummer 410
Tweemaandelijks tijdschrift, verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni,
1 augustus, 1 oktober, 1 december
Oplage : 130 exemplaren.
ISSN=0777-804X

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Smits - Schaarbosstraat 10 – 2160 Wommelgem – tel.: 03/354.40.72
e-mail: eduard.smits@skynet.be - "W.H.K. De Kaeck": www.dekaeck.be - Bankrekening (IBAN) : BE12 9799 5205 4092

TE NOTEREN:

- * 21 april erfgoeddag – Erfgoedwandeling
Wommelgem Centrum
 - * 21 april - 28 april : erfgoedweek met thema "thuis"
 - * 1 mei - Deelname aan "Kom op tegen Kanker"
 - * 4 mei - Dagreis Westhoek – Samenwerking met het
Davidsfonds
 - * 1 juni - Open Kerkendag
- MEER INFORMATIE AANGAANDE DEZE ACTIVITEITEN
IN DIT NUMMER**
- * Te noteren:
21 juli dagfietstocht
1 september heemfeesten

Schenken

- * Herman Plasmans schonk ons een katrol en een goed bewaarde "taart caddy" (een metalen doos om taarten vers te houden en veilig te verplaatsen)
- * Machteld van Moorsel schonk ons een verzameling voorwerpen uit de huiselijke omgeving.
- * Rosa Van den Heuvel schonk ons een oude zakhorloge van haar overgrootvader Franciscus Van den heuvel

Erfgoedwandeling

Op 21 april opent de gemeente Wommelgem een "erfgoedwandeling" in het dorpscentrum. De wandeling is ongeveer 3 km lang en leidt u langs plaatsen waar erfgoed aanwezig of geweest is. In een latere fase wordt deze wandeling uitgebreid met een tweede of

derde "lus" en mogelijk volgt er ook nog een "erfgoedfietstocht".

Op diverse plaatsen wordt een informatiebord voorzien. Op dit bord kan je dan lezen waarom de plaats waar je staat zo belangrijk is of geweest is. Meer informatie over deze dag krijg je via de gemeentelijke informatiekanaalen.



Rechts "Brouwerij van Wommelghem" – Links de landbouwstokerij "Juniperus" later "De Roos" - Torenstraat

Erfgoeddag - Erfgoedweek

21 april is de nationale erfgoeddag en de week daarop volgend de erfgoedweek. Onze kring werkt dit jaar mee aan de erfgoedweek met een tentoonstelling die past in het thema "thuis". De tentoonstelling opgezet in het documentatiecentrum toont verschillende werktuigen en attributen uit de leefomgeving van de Wommelgemnaar. Voorwerpen die de ouderen nog wel bekend zijn maar waarvan jongere mensen gewoon niet weten wat je ermee kon doen of waarvoor ze dienden.



Steriliseerketel

Voor onze leden en het publiek is de tentoonstelling geopend op zondag 28 april van 14 tot 18 uur. Kom gerust eens kijken en u afvragen hoe men (of hoe je) het vroeger klaar speelde zonder de huidige moderne hulpmiddelen.

Kom op tegen kanker

Op 1 mei neemt onze kring deel aan de actie “Kom op tegen kanker” in het Brieleke. Je kunt er kennis maken met verschillende verenigingen en mits een bijdrage aan “Kom op tegen kanker” ook deelnemen aan een waaier van activiteiten. Onze kring stelt een vijftal panelen op waarop je herbergen, waar Wommelgem in het verleden zo rijk aan was, kunt herkennen. Over elke herberg wordt een vraag gesteld die je moet oplossen. Mogelijk kun je de oplossing uit de mouw schudden maar als de oplossing in de mouw blijft steken is er nog de stand van de heemkundige kring waar je in “documenten” de oplossing kunt zoeken. Werken als een heemkundige dus!



“De Kroon” – Bij “Mesjeuke” Hoeveel dochters had deze herbergier?

Open Kerkendag

Ook dit jaar werkt onze kring mee aan de organisatie “Open Kerkendagen”. Wat er juist uit de bus gaat komen is nog in volle bespreking maar het ziet er naar uit dat een “zoektocht” in de Sint Petrus & Pauluskerk tot de mogelijkheden behoort. Hou in elk geval 1 juni vrij en kom eens langs in de kerk

Daguitstap “Ieper en zijn oorlogsverleden”

In samenwerking met het Davidsfonds We pikken onze gids, Philippe Despriet, op in Kortrijk en vandaar rijden we naar Zillebeke waar we de thematuinen in het kasteelpark bezoeken. De tuinen zijn gewijd aan de verschillende naties die hier tijdens WO1 gevochten hebben. Na een korte pauze – koffie met koek – maken we een ritje naar Hill 62, de beruchte positie van de Canadezen, met een prachtig panorama op het fel bevochten Ieper en een indrukwekkende begraafplaats. Dan gaat het naar Bedford House Cemetery, Unesco wereld-erfgoed met de resten van het omwalde kasteel.



Bedford house Cemetery

Na een gezamenlijke warme lunch zetten we onze tocht verder langs de Ieperse vesting en de kazematten. De Menenpoort is wegens renovatiewerken niet toegankelijk maar de kathedraal met zijn rijke inboedel is een bezoek waard. Vandaar wandelen we via Sint-Maartens kloosterpand en -poort naar de oer-britse bijzonder stemmige Saint-George Memorial Chapel.

En dan weer de bus op naar Lijssenthoek Military Cemetery nabij Poperinge. Hier was het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. In het bezoekerscentrum wordt het verhaal van deze unieke site verteld.

De dag wordt afgesloten met een broodplank in hotel Flanders Lodge en tussen 19.30 en 20 uur stappen we in Wommelgem weer van de bus.

In de prijs is begrepen:

- Verplaatsing met autocar
 - Vergoeding gids
 - Koffie of thee met koek
 - Driegangenlunch: soep, hoofdgerecht en dessert
 - Broodmaaltijd
- Drank bij de lunch is voor eigen rekening.

Praktisch:

Wanneer: zaterdag 4 mei.

Vertrek: aan het Brieleke (Brieleke 16 te Wommelgem) om 7.30 uur.

Graag aanwezig om 7.20 uur.

Deelname: 70 euro / 65 euro leden Davidsfonds en HK De Kaeck.

Inschrijven: Voor 25 april bij

smits.lies@hotmail.com - gsm 0473 34 48 82 of

francis.pauwels@skynet.be - gsm 0485 62 25 84

Uw inschrijving wordt pas definitief na overschrijving van het deelnamegeld op rekening BE05 7331 4219 6875 van Davidsfonds Wommelgem-Borsbeek.

Necrologie

* We vernamen het overlijden van de heer August Govaerts. Geboren in Wommelgem op 9 december 1925 en overleden te Broechem op 7 maart 2024. August was "meester" aan de Gemeentelijke Jongenschool en aan ettelijke jonge Wommelgemnaren heeft hij les gegeven. De ouderen onder ons zullen zich wellicht heel wat anekdoten, waarin "de stijve" (dat was zijn bijnaam) een rol speelde, herinneren.



* Op zondag 17 maart 2024 overleed Walter Van der Plaetsen (Open VLD), oud burgemeester van onze gemeente. Hij werd geboren in Sint-Martens-Leerne op 26-07-1940 en overleed in Wilrijk op 17 maart 2024. Hij was burgemeester van 01/01/1995 tot 31/12/2012. Een



periode waarin het onze kring niet voor de wind ging. Eerst en vooral was er de teruglopende interesse in onze kring einde de jaren negentig, maar de gemeente zag, in het toenmalig museum in de Dasstraat het ideale pand om het OCMW te vestigen. Wij vlogen dus buiten! De zoektocht naar een nieuwe vestiging liep niet van een leien dakje, vele mogelijkheden werden geopperd, maar kregen geen gevolg. Uiteindelijk bood de burgemeester ons het verlaten jeugdatelier aan waar we nu nog gevestigd zijn. Wat later werd ook het door

de technische dienst verlaten werkhuis in Fort II ter beschikking gesteld om een heemmuseum in te richten. Een dankwoordje aan de burgemeester van toen is hier op zijn plaats maar we waren toch liever in het centrum gebleven.

Aan de families van de overledenen bieden wij onze christelijke deelneming aan.

Eerste vrijdag wandelingen mei en juni

2024

Op **vrijdag 3 mei 2024** wandelen van Lier naar Ranst. We vertrekken met bus **420** om **09.07 uur** aan de halte Wommelgem Dorp in de Welkomstraat (Puntzak) (wees 10 minuten voor vertrek aan de halte aub). We rijden tot Broechem Van de Nestlaan waar we de wandeling beginnen langs het Safipad. Onze picknick eten we op in Lier.

In de namiddag wandelen we richting Vremde en langs Millegem naar Ranst. Daar kunnen vermoede wandelaars bus 420 of 421 naar Wommelgem nemen of kunnen de moedigen verder wandelen tot Wommelgem centrum.

Terug rond 17.00 uur.

Deze wandeling staat in het teken van Kom op tegen kanker. We eten onze boterhammen op privé terrein. De opbrengst van de koffie wordt overgedragen aan Kom op tegen kanker.

De juniwandeling vindt plaats op vrijdag **7 juni 2024**.

Dit is de **200^e wandeling** en dus worden we 's namiddags verwacht in het Brieleke omdat er daar voor de deelnemende wandelaars een drankje wacht.

We wandelen dus van Antwerpen door het groen rond de stad naar Deurne en verder naar Wommelgem.

We nemen de eerste bus 420 of 421 die na 9 uur aan de halte Wommelgem Dorp (Puntzak – richting Antwerpen) komt (wees 10 minuten voor vertrek aan de halte aub). We stappen af aan Silsburg om daar tram 24 te nemen. Wandelaars die rechtstreeks naar Silsburg komen, wordt gevraagd om daar te wachten op de rest van de groep die met bus 420/421 toekomen. We nemen de tram tot de halte Londenstraat. Daar begint onze wandeling.

Deze gaat via park Spoor Noord, het sportpaleis en het Rivierenhof naar Deurne. Daar bezoeken we het Volxmuseum van de heemkundige kring Deurne en we kunnen daarna onze boterhammen opeten in het Volxcafé.

Na de middag gaat het verder door het Rivierenhof en langs het Schijn naar Wommelgem.

Zoals gezegd wacht ons in het Brieleke een traktatie van de sportdienst (enkel voor de wandelaars van deze tocht!!)

Terug rond 17.00 uur.

Meebrengen:

regenkleedij, buskaart, stapschoenen, picknick, geld voor dranken

De afstand is gewoonlijk ongeveer 15 km. Als alles naar wens verloopt komen we ten laatste rond 17 uur terug in Wommelgem toe.

Flyers met alle informatie over deze wandelingen zijn te bekomen aan het loket van de sportdienst in het Brieleke.



copyright "Volkskundemuseum Deurne".

De Lente.....

In het weerbericht spreekt men van een meteorologische lente en een astronomische. De ene begint op 1 maart en de andere op 20 of 21 maart. We vroegen ons af : vanwaar deze twee verschillende datums.

Beide datums, en dat moeten we toch eerst duidelijk maken zijn gebaseerd op onderlinge afspraken. De eerste en oudste overeenkomst slaat terug op de astronomische lente. De astronomische lente begint op die dag als dag en nacht even lang zijn. En dat kan op 20 of 21 maart zijn. De lente duurt tot de zomerzonnwende rond 21 juni, het moment dus waarop de dag het langst is. Van die dag af korten de dagen en worden de nacht langer.

Ook de meteorologische lente is ontstaan uit onderlinge afspraken. In 1780 onder leiding van de Duitse keurvorst Karl Theodor besloot een "internationaal weerkundig congres" af te stappen van de seizoenen bepaald door de zon en telkens drie opeenvolgende

kalendermaanden als één seizoen te beschouwen. Zo was de wetenschap beter in staat om statistische gegevens met elkaar te vergelijken. Volgens dit systeem begint de lente op 1 maart en eindigt zij op 31 mei.

Voor de astronomische herfst is dit op dezelfde manier bepaald. De herfst begint rond 23 september en eindigt met de winterzonnwende rond 22 december.

Dit alles levert ons een paar mooie woorden op:

lentenachtevening : Begin van de lente- Dag en nacht zijn even lang

zomerzonnwende: Begin van de zomer – Langste dag en kortste nacht van het jaar

herfstnachtevening: Begin van de herfst- Dag en nacht zijn even lang

winterzonnwende: Begin van de winter – Kortste dag en langste nacht van het jaar.

Palme,Palme zondag.

Den Maendag sla ik mijn kalf

Den Dysendag deel ik het kalf

Den Woensdag schort men de klokke

Den donderdag is het zapperdoppe

Den Vrijdag soo kruipt men...

Den Zaterdag klopt men den vasten uit.



Werkten mee aan dit nummer : Bestuursorgaan, Herman Meeus, Gemma Sysmans, Veerle Weise