

Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck" VZW

MEDEDELINGENBLAD

Ledenblad: augustus – september 2021 - nummer 394
Tweemaandelijks tijdschrift, verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni,
1 augustus, 1 oktober, 1 december
Oplage: 180 expl.
ISSN=0777-804X

Verantwoordelijke uitgever: Eddy Smits- Schaarbosstraat 10 – 2160 Wommelgem – tel.: 03/354.40.72
www.dekaeck.be – e-mail: dekaeckes@gmail.com
Bankrekening (IBAN) : BE12 9799 5205 4092 "W.H.K. De Kaeck "

TE NOTEREN:

- * **5 september: Heemfeesten.** (zie verder in dit blad)
- * **5, 12 en 18 september: tentoonstelling "Wommelgemse Koppen".** Toegankelijk van 14 tot 18 uur.
- * **25 september - 14 uur opening polyvalent centrum "'t Brieleke".**
- * **13 november - Jaarlijks teerfeest.**
- * **December lezing - datum nog te bepalen.**
- * **8 januari 2022: eerste alg. vergadering.**

SCHENKINGEN

* Dhr. & Mvr. Meeus- Van Camp schonken ons het boek " En avant, marche", een boek over fanfares, harmonies, en andere blaasorkesten. Het boek werd uitgegeven door Prov.Oost-Vlaanderen in samenwerking met de muzikfederatie Vlamo.

* Julien Van Noten uit Deurne en presentator van " De Notenkraaker" op Radio Minerva, schonk ons de lijvige boekwerken "Geschiedenis van de oorlog der Verenigde Naties" deel I en II. De werken werden uitgegeven in 1949. Tevens schonk hij ons een reeks romans van Vlaamse Schrijvers. Onder hen Rose Gronon ("De Gyldenlöve saga"), Karel Jonckhere ("Met Elisabeth naar de golf"), Valere Depauw ("Tavi") en andere.

Een welkome aanvulling van onze "Vlaamse Romanbibliotheek". Hierbij we willen opmerken dat deze romans kunnen geleend worden via onze Wommelgemse Bibliotheek. Een titellijst vind je op onze website www.dekaeck.be.

* Een uitgebreide schenking betreft de familie Verhoeven. Foto's, documenten, diploma's, heilwensen, nieuwjaarsbrieven, lidmaatschap verenigingen, kerkboeken, kortom een schenking waar we als heemkundigen heel wat informatie kunnen halen. Aan alle schenkers onze dank!

NECROLOGIE

Op 26 juli 2021 overleed ons lid Rita Versmissen. Zij was de echtgenote van Paul Smets. Rita werd geboren op 19 september 1952 als oudste, en enig meisje, van 11 kinderen. Samen met haar echtgenoot was ze jaren lang lid van de Heemkundige Kring en van de K.H. De Verbroedering. Alhoewel Rita de laatste jaren van haar leven de ene na de andere aandoening doormaakte kwam haar overlijden toch nog onverwacht aan. Aan Paul en de familie betuigen we ons diep medeleven.



VAKANTIEGROETEN

Hélène Herteleer stuurde ons een kaartje met "lieve en warme groetjes uit onze zustergemeente Scheffau (Oost.). Waarvoor dank!

Het kaartje deed ons evenwel de vraag stellen : "Hoe zit dat nu eigenlijk met deze jumelage?" Buiten enkele Wommelgemnaars die er af en toe op vakantie gaan is het hierover oorverdovend stil.

HEEMFEESTEN

Tot op heden gaan we ervan uit dat onze heemfeesten op 5 september zullen doorgaan. Moest er toch nog een "corona-kink" in de kabel komen dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Uiteraard zullen we tijdens deze feesten de geldende corona-regels volgen. De feesten vallen onder de regeling "open lucht - klein evenement met publiek (<100 pers.)". O.a.: de 1,5 meter afstandsregel, max. met 8 personen aan een tafel of 1 tafel per huishouden, mondkapjes wanneer je niet aan 't tafel zit, bediening aan tafel, ontsmettingsmateriaal, circulatieplan, enz..

Ook de volksspelen worden ingericht en ook hier zullen speciale maatregelen genomen worden. (o.a.: ontsmettingsmateriaal handen)

Tijdens de heemfeesten kun je net zoals vroeger een koude schotel nuttigen. We voorzien zowel een vlees- als visschotel in "groot- en klein formaat".

Kostprijs koude schotel :

Grote vleeschotel : 13,-€ // Kleine vleeschotel: 8,-€

Grote visschotel: 16,-€ // Kleine visschotel : 11,-€

Uiteraard moet je hiervoor inschrijven en dit ten laatste op 29 augustus bij onze schatbewaarder Nicole Heylen. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag. (Bankrekening : zie hoofding)

Met de "heemfeesten" hopen we terug aan te knopen met onze werking voor corona roet in het eten wierp. Maar....indien er in de loop van augustus toch veranderingen zouden zijn en corona terug de kop opsteekt en de feesten niet kunnen doorgaan dan brengen wij u tijdig op de hoogte.

JAARLIJKSE TENTOONSTELLING

Ook onze septembertentoonstelling zal dit jaar doorgaan. Het thema is: "Wommelgemse koppen", thema waarin we bekende als minder bekende Wommelgemnaren in herinnering brengen.

De tentoonstelling zal toegankelijk zijn op zondagen zowel 5 en 12 september en op zaterdag 18 september telkens van 14.00 tot 18.00 u.

Na 18 september wordt een klein deel van de tentoonstelling overgebracht naar "Het Brieleke"

ter gelegenheid van de opening van het polyvalent centrum.

ONS MUSEUM

Een spijtige vaststelling: ons museum zal dit jaar de deuren niet meer openen of er moest een klein wonder gebeuren.

Na de opdoffer verleden jaar (diefstal) was het de bedoeling om in het voorjaar het museum opnieuw in te richten en de "lege plekken" terug op te vullen. Spijtig genoeg stelden we eind februari, begin maart, vast dat er zich stilaan een ernstig gevaar voor de gezondheid van de mensen vormde: aan de buitenmuren drongen schimmels door de houten panelen.



Het ontstaan van deze schimmels tussen muur en binnenbekleding is te wijten aan het feit dat de buitenmuren bij de kleinste regenbui overvloedig veel nattigheid opnemen. En deze nattigheid is dan weer te wijten aan het feit dat de dakgoten kapot zijn waardoor het dakwater langs de muren naar beneden stroomt. Deze muren, en zeker het pui, worden nooit droog en zo ontstaat er een ideale voedingsbodem voor de schimmels.

Op 19 maart werd het college van Burgemeester en schepenen via een e-mail aan de burgemeester hiervan op de hoogte gebracht..... We zijn nu 5 maanden verder... Tot op heden hebben wij vanuit het gemeentebestuur geen enkele reactie ontvangen.

Een tweede probleem werd aan de technische dienst gemeld. Tijdens de winterperiode wordt de hoofdkraan

van de waterleiding dicht gedraaid en worden, om bevroering te voorkomen, alle waterkraantjes open gedraaid. Zodoende blijft er geen water in de leidingen staan. Bij het heropenen van de hoofdkraan in de lente stelden we vast dat deze kraan een ernstige lekkage vertoonde en hersteld (of vervangen) diende te worden. Om gemakkelijk te werken werd een gedeelte van de tentoonstellingskasten in de gangen geplaatst. En u raad het wellicht: ze staan er nog want de kraan is nog steeds niet hersteld.....

HET DOCUMENTATIECENTRUM - REDDER IN DE NOOD...

Dat ons documentatiecentrum onverwachte mogelijkheden biedt blijkt uit onderstaande. De harmonie "Ontwaking" heeft in Deurne haar zetel en ze houden hun repetities in de toneelzaal van de school gelegen in de Silsburgstraat. Geen probleem zou je denken ware het niet dat de school tijdens de schoolvakantie gesloten is en de harmonie er geen toegang krijgt. M.a.w. ze staan twee maanden op straat daar het Deurnese district blijkbaar geen ander plaats, waar de harmonie zou kunnen repeteren, ter beschikking heeft (of ter beschikking wilt stellen). Uiteindelijk zagen de Deurnese muzikanten geen andere uitweg dan bij de Heemkundige Kring aan te kloppen met de vraag "of zij tijdens deze twee maanden onder het afdak achter het doc.centrum zouden mogen repeteren". Verenigingen dienen elkaar te helpen, vinden we, en zo komt het dat er elke dinsdagavond "live muziek" klinkt in den hof van het doc.centrum.



De harmonie uit Deurne is trouwens niet de enige harmonie die met gelijkaardige problemen

geconfronteerd wordt. Ook de muzikanten van Borsbeek dienden noodgedwongen te verhuizen en repeteerden begin juli ook "in onze hof", thans kunnen zij op donderdagavond terecht in de repetitiezaal van de K.H. De Verbroedering.

WATERLOPEN

Na de berichten over de wateroverlast in Wallonië en Limburg en de polemiek rond het al dan niet verbieden om te bouwen in waterzieke zones dachten we terug aan het zesde studiejaar (1957-58) waar meester Florent Peeters ons het volgende leerde.....

Een **stroom** is een rivier die uitmond in de zee. (b.v. de Schelde, de Maas) Een **rivier** is een waterloop die uitmondt in een stroom (b.v. de Durme, de Demer maar ook de Schijn) Zowel een rivier als een stroom kunnen een bron hebben maar dit is niet noodzakelijk zo is de Rupel gevormd door de rivieren: De Zenne, De Nete en de Dijle).

Een **beek** is een waterloop die uitmondt in een rivier. Een beek heeft altijd een bron.

Wonen naast een beek, rivier of stroom is altijd riskant en de kans op overstroming is er reëel.

En dan wordt het wat moeilijker zo leerden we... Een **loop** is een afkorting van **waterloop**. Een loop mondt uit in een beek. Het water in een loop is "stromend" net zoals in een beek. Een loop kan een bron hebben (b.v. de "dorpsloop"- 1990 meter lang) maar ook niet, Zo kan een loop op natuurlijke wijze ontstaan zijn om overtollig water af te voeren naar een beek of in de loop der tijd gegraven zijn door mensen om een waterrijk gebied droog te leggen. In onze gemeente kennen we buiten de "Dorpsloop" ook nog de "Stommelloop" (900 meter lang), "Moffenloop" (1300 meter), "Pietingloop"(1300 meter), "De Molenloop" (350 meter) en nog twee kleinere lopen aangeduid met nr. 9 en nr. 12. Lopen zijn dus een belangrijk element om vast te stellen waar er in een gemeente de kans bestaat op wateroverlast. In de zones waar een loop zorgt voor de ontwatering is het dus niet aangeraden te bouwen, doe je het toch dan krijg je vroeg of laat problemen. (b.v. tuin die onder water loopt, grotere kans op kelderwater, enz.)

En dan kennen we nog een **gracht die** door mensen werd gegraven om water van straten en velden op te vangen. Het water in deze gracht staat meestal stil en soms is er een verbinding met een beek of loop maar meestal is die er niet.

OP VAKANTIE

Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij in de zomermaanden (tegenwoordig ook al in de lente en de herfst) "op vakantie gaan". Dikwijls wil dit zeggen "dingen doen die je anders nooit doet..." We denken

hier aan stevige bergwandelingen, sportieve spelletjes zoals "beach volleybal", kortom activiteiten waar we spieren voor aanspreken die we anders zelden gebruiken. Het gevolg is bekend: 's anderdaags betaal je de prijs in de vorm van verstijfde ledematen en waarbij elke beweging pijn doet.

Gelukkig is er onze onvolprezen "volksgeneeskunde" en kun je aan deze kwaaltjes iets doen.

Zo kennen we de "purperen dovenetel" een echte pijnstiller... *"Stamp een handvol bladeren en bloemen samen met een eetlepel azijn en een eetlepel zeezout fijn in honderd gram reuzel. Wrijf de bekomen pasta stevig in op de stijve plek. Je voelt dadelijk een hele verlichting."*



Ook "Heermoes" is een wonderbaarlijke plant zeker wanneer je met open blaren zit. *"Snij een handvol heermoes fijn en giet er een liter kokend water op. Laat het aftreksel afkoelen en gebruik dit dan als voetbad. Een kwartier lang je voeten erin en ze zijn weer als nieuw."*

Een andere plaag, die als eens voorkomt zeker als je onbeschermd de wind hebt getrotseerd is een "stijve nek". Volgens een Limburgs gegeven los je dit op met een stuk vet spek... *"Neem een stuk vet spek en leg dit op de getroffen plaats. Wikkel daar een sjaal of stuk stof omheen. Slaap er een nachtje mee en de volgende ochtend kun je uw hoofd weer draaien zonder pijn"*. Of dit allemaal werkt... daar zijn we niet zo zeker van.

FIETSUITSTAP naar het museum van de Rupelklei.

Brachten we enkele jaren geleden een bezoek aan het museum van de steenbakkerijen in de

Rupelstreek, dan togen we ditmaal naar het Museum van de Rupelklei.

Eindelijk terug een initiatief na de (veel te lange) corona problemen. Natuurlijk hebben we alle begrip voor de getroffen maatregelen en begrijpen we dat het een moeilijke periode was waarin een strenge regeling de enige goede oplossing was. Maar een jaar lang, en zelfs langer, geen ernstig sociaal contact toegelaten. Je zou van minder wanhopig worden.

Ondanks het dreigende weer, nu zit die zomer ook nog tegen, waren er toch 15 kandidaten om de tocht te wagen. Na zo'n lange tijd toch een bevreemdend aantal deelnemers. Maar, zoals reeds aangehaald, niet alleen dreigende regenbuien, maar zelfs dreigend onweer, verplichten ons de fietstocht af te gelasten. Zoals afgesproken werd er dan wel met de auto de trip ondernomen.



Vertrokken werd in Wommelgem te 11.00 uur richting Rumst waar we in Taverne De Linde ontvangen werden voor een goed verzorgd middagmaal.

Een goed verzorgd terras gaf ons de mogelijkheid op een droge manier buiten te dineren. Aangezien het stil was tijdens het eten kunnen we veronderstellen dat het lekker was.



Het plaatselijk caféje was uiteraard ook eigendom van de steenbakkerij zodat de lonen grotendeels naar de bron terugstroomden.

Het bezoek aan het museum was een schot in de roos. Een prima gids bracht ons eerst enkele miljoenen jaren terug in het verleden om via beelden en arte-facten, die in de omgeving werden opgegraven, de geschiedenis over het ontstaan van de rupelklei stap voor stap te verklaren.

Een mooi en goed georganiseerd museum, met levensechte poppen, dat meer dan de moeite waard was om een bezoek te brengen.

Werkten mee aan dit nummer: de Raad van Bestuur, Herman Meeus, Gemma Sijsmans